

Johannesklokje

Jaargang 21 - Nummer 3

Jubeljaar 2025

Twaalf maanden de tijd,
met dit jaar als kers op de taart,
366 dagen vol kansen:

om nu en dan een **engel** te ontmoeten of te zijn:
iemand die in stille nabijheid perspectief biedt vol hoop en vertrouwen

om nu en dan een **herder** te ontmoeten of te zijn:
iemand die in alle eenvoud ontvankelijk is voor een teken van vernieuwing

om nu en dan een **koning** te ontmoeten of te zijn:
iemand die het aandurft om in dialoog met andere culturen zijn blik op de wereld te
verruimen

om nu en dan **Maria** en **Jozef** te ontmoeten of te zijn:
mensen die anderen omringen met liefde en trouwe zorg

om nu en dan een **kind** te ontmoeten dat ons de kwetsbaarheid,
maar ook het wonder van het leven doet herinneren

om nu en dan een **geschenk** te geven en te ontvangen:
het geschenk van vriendschap en geborgenheid,
gekoesterd in een stal die steeds beschutting biedt

om nu en dan een **ster** te volgen
die onze toekomst verlicht en leidt naar hoop,
liefde en rechtvaardigheid voor élke mens.



P.Bronneberg, pastoor

Dinsdag 24 december 16u gezinsviering met kerstspel
Dinsdag 24 december 20u nachtmis. m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor
Woensdag 25 december 1^e kerstdag 9.30u samenzang kerstliederen
Donderdag 26 december 2^e kerstdag 9.30u m.m.v. Magan
van 13u tot 16u bezichtiging kerststal

Kerstvieringen 2024.





Licht in de Duisternis

Robbert Dautzenberg. Terwijl we ons voorbereiden op de feestdagen, laten we ook stilstaan bij de symboliek van de kers en de kaars. De kers, klein maar felrood, herinnert ons eraan dat zelfs in de donkerste tijden, er altijd een sprankje hoop is. En de kaars, met haar zachte gloed, verlicht onze weg en verwarmt onze omgeving. Maar laten we eerlijk zijn, de wereld is op dit moment alles behalve een vredig kersttafereel voor iedereen. Oorlogen, natuurrampen, polarisatie en andere ellende lijken ons dagelijks leven te overschaduwen. Toch, net zoals een kaars de duisternis verdrijft, kunnen wij zelf met kleine gebaren van vriendelijkheid, behulpzaamheid en verdraagzaamheid een verschil maken.

En wat is er dan mooier dan de Limburgse traditie van samenkomen en genieten van elkaars gezelschap? Laten we deze kerst de warmte van onze kerkgemeenschap in Mechelen koesteren en verspreiden. Dus, als je deze kerst een kers eet of een kaars aansteekt, denk dan aan de kracht van licht en hoop. Samen kunnen we de wereld een beetje helderder maken.

Op g'n Sjtroat

Kerstkunst bovenbouw BSO Witheim

Op donderdag 19 december is het weer zover, dan hangen de kinderen van groepen 6, 7 en 8 van BSO Witheim hun kunstwerkjes weer in de kerstbomen van het dorp. Aansluitend komen de kinderen kijken naar de kerststal in onze kerk. Daarna worden zij getraakteerd op warme chocolademelk in het van der Looyzaaltje. Wilt u ook komen kijken met de (klein-) kinderen dan bent u van harte welkom. We gaan vanaf 12:30 uur de eerste kerstballen ophangen bij de boom tegenover de kerk. Vanaf 13:45 uur doen we dit bij de boom tegenover de Groene Knoop. Ook de Kerstman is er dit jaar weer bij. Deze activiteit wordt de kinderen aangeboden door Stichting Dorpsbinding Mechelen en alle ondernemers van Mechelen.

Parochieraad Mechelen zoekt versterking.....

De parochieraad heeft een actieve en adviserende rol op bepaalde zorggebieden binnen onze eigen parochie. Een andere taak is het onderhouden van contacten met parochianen en hen stimuleren actief deel te nemen aan activiteiten, die binnen de parochie worden georganiseerd, danwel als vrijwilliger lid te worden van een van de vele werkgroepen. Voor nadere info staat Raymond Werker u graag te woord. (tel.06-54764932 of raymond.werker@ziggo.nl)



Van diaken naar kapelaan

Ik ben Jerome Jerry Thoppiparambil Antony, roepnaam Jerry, en ik ben de nieuwe kapelaan binnen het parochiecluster in Gulpen. Ik ben 32 jaar oud en kom uit de zuidelijke deelstaat Kerala in India. Ik kom uit een klein gezin, bestaande uit mijn vader, moeder en een jongere broer, en ik behoor tot het bisdom Kochi in India. Vanaf mijn kinderjaren heb ik altijd een verlangen gevoeld om priester te worden, en mijn familie heeft me sterk ondersteund in mijn roeping.

Na het afronden van de middelbare school ben ik naar het kleinseminarie van mijn bisdom in India gegaan, waar ik aan mijn priesteropleiding begon. Gedurende deze periode heb ik ook een universitaire studie in Engelse literatuur afgerond. Daarna vervolgde ik mijn opleiding aan het Grootseminarie Sint Charles in Nagpur, waar ik drie jaar filosofie heb gestudeerd. Voor ons is het verplicht om tussen de filosofiestudie en de theologiestudie een jaar stage te lopen. Op verzoek van mijn rector heb ik mijn stage gedaan bij het kleinseminarie van ons bisdom.

Na mijn stage stuurde mijn bisschop mij naar Nederland om theologie te studeren, met het doel hierna als priester te dienen. Inmiddels ben ik al zes jaar in Nederland en heb ik mijn priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc afgerond. Op 29 juli ben ik in India tot diaken gewijd, en sinds 1 september werk ik met veel toewijding in de parochies binnen het cluster Gulpen.

Ik hoop dat ik veel mag leren en dat ik de opgedane kennis en ervaring op verschillende manieren kan inzetten, zodat ik ons pastorale werk in de parochies verder kan verrijken en verdiepen.

Met Gods genade hoop ik in februari 2025 mijn priesterwijding te ontvangen in mijn thuisbisdom Kochi in India. Met vreugde wil ik u laten weten dat ik mijn Eerste Heilige Mis zal vieren op zondag 16 maart 2025 om 14.00u in de kerk van Mechelen. Ik nodig u van harte uit om dit bijzonder moment met mij te delen en samen te bidden. Uw gebeden betekenen veel voor mij en zijn van grote waarde voor mijn priesterlijk leven en mijn verdere roeping.



**Kapelaan Jerry zal op
zondag 16 maart 2025 om
14u in de parochiekerk
van Mechelen
zijn eerste mis opdragen**

Vele kerkvrijwilligers parochie Mechelen.

De parochieraad van de heilige Johannes de Doper Mechelen organiseerde op zaterdagavond 28 september een avond bedoeld voor alle 97 uitgenodigde kerkvrijwilligers. De avond werd om 18 uur met een viering in onze parochiekerk geopend en opgeluisterd door het gemengd kerkelijk zangkoor.

Aansluitend was er een gezellige avond in Herberg het Voshoes te Schweiberg. Pastoor P. Bronneberg heette alle vrijwilligers, waaronder lectoren, koster, acolieten, koorleden, leden parochieraad en bestuurders van harte welkom. In alle bescheidenheid werd er een gevarieerde avond aangeboden.

In het bijzonder werd Jean Pierre Claessens in het zonnetje gezet. Meer dan 40 jaar is hij verbonden aan onze geloofsgemeenschap. Eerst als misdienaar en aansluitend als acoliet en bijzonder bedienaar. Hij werd beloond met de Tarcisiusonderscheiding in goud. Deze bijzondere onderscheiding is in het leven geroepen om de waardering uit te drukken aan misdienaars en acolieten voor hun dienstwerk.



Laatste concert Mechels Vocaal Ensemble

Het Mechels Vocaal Ensemble gaat vanwege het uitblijven van ledengroei eind van dit jaar stoppen. Met de huidige bezetting kan een prima optreden worden verzorgd. Bij afwezigheid van een of twee leden is dat niet meer mogelijk op het niveau, dat het M.V.E. nastreeft.

Het laatste concert is op zondag 22 december om 15.00 uur in onze kerk te Mechelen.

Het programma bestaat uit een dwarsdoorsnee door het repertoire van het M.V.E en staat

ook in het teken van de succesvolle traditie van de sfeervolle kerstconcerten.

De begeleiding aan de piano is in handen van pianiste Angeline Scheijen.

Instrumentale omlijsting verzorgt het Koperensemble Harmonie Berggalm uit Noorbeek en Jos Beckers heeft de algehele leiding.

De Mechelse zangers zingen dus voor de laatste keer in de H. Johannes de Doper kerk.



Vernieuwde site parochie.

Onder de naam parochies E-M-S (Epen-Mechelen-Slenaken) treft u de vernieuwde gezamenlijke informatie site aan over de cluster parochie's Epen, Mechelen en Slenaken.