

In dankbare herinnering aan

## Ellen Ensing-Ubaghs

\* 19 februari 1948 Epen † 9 november 2018

echtgenote van  
Anno Ensing

Wij danken u hartelijk voor  
uw belangstelling, medeleven en warmte.

Ellen werd geboren op 19 februari 1948 als eerste kind in het gezin Ubaghs-Vande Voort in Hotel-Café de Kroon in Epen. Later kreeg ze nog twee zussen en twee broers. Met haar weelderige zwarte bos krullen was ze meteen het oogappeltje van de gasten en cafébezoekers van de Kroon.

Na de lagere school bezocht ze de huishoudschool, eerst in Vaals en later in Maastricht. Na de schoolperiode was het vanzelfsprekend dat ze in de bediening ging werken in de zaak van haar ouders.

Tijdens een wintersportvakantie leerde ze Anno kennen. Niet lang daarna trok Anno vanuit Drenthe naar Zuid-Limburg waar hij ging werken bij restaurant Castellum in Heerlen. Ellen bleef in de zaak in Epen. In 1969 werd getrouwd en niet veel later kwamen twee kinderen, Ward in 1971 en daarna Puck in 1974.

Tijdens de ziekte van de vader van Ellen sprong Anno steeds meer bij in de zaak en na het overlijden van vader in 1979 namen ze de zaak van moeder over. Niet lang na het 75-jarig bestaan en een forse verbouwing ging de zaak over in vreemde handen.

Ellen kreeg twee kleinkinderen, later nog een extra kleinkind en schoondochter. Met enige regelmaat waren zowel kinderen als kleinkinderen bij haar te gast aan tafel. De rol van Oma werd ruimschoots ingevuld. Steeds weer etaleerde zij haar grenzeloze gastvrijheid.

Zeker na het overlijden van haar moeder in 2012 werd het huis van Ellen steeds meer het middelpunt van de familie.

Toen Ellen begin 2018 ernstig ziek werd, was het haar wens om thuis te blijven tot het einde aan toe. Dagelijks werd zij omringd door familie en vrienden. Dat gaf haar kracht en daar genoot zij van.

Voorzien van de laatste sacramenten is ze vrijdagavond 9 november 2018 in haar slaap vredig overleden.