



24 november 1943 - 7 augustus 2018

Jo van der Linden

* Noorbeek, 24 november 1943

† Epen, 7 augustus 2018

Echtgenoot van
Leonie Mulleneers

Pap van Jolanda
Trotse opa van Yves en Yoël

Wij namen afscheid van Jo tijdens de uitvaartdienst op zaterdag 11 augustus 2018 in de parochiekerk van de St. Paulusbekering te Epen. Aansluitend heeft de crematie plaatsgevonden.

Fijn dat u samen met ons afscheid hebt genomen van Jo.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 23 september 2018,
10.45 uur in vernoemde kerk.

Jo is geboren op Scheij op de boerderij, als jongste van 5 kinderen. Waar hij zijn jeugd heeft door gebracht. Vandaar is hij met zijn moeder naar de boerderij "aan der snelle wink" gekomen. Op 20 jarige leeftijd is hij gehuwd met Leonie. Dit was tevens de start van het bedrijf, eerst als koeien- en kippenboer en loonwerker en vervolgens het grondverzetbedrijf. Door alle werkdruk hebben zij moeten kiezen om de oorsprong van hun bedrijf te stoppen en zich compleet toe te leggen op de huidige bedrijfsactiviteiten.

Jo was een zeer gepassioneerde jager. Samen met Leonie heeft hij meer dan 40 jaar mogen genieten van deze hobby. Zijn leven werd verrijkt met de komst van Yues en Yoël. Beiden zijn grote trots.

Sinds 2008 is de gezondheid van Jo achter uitgegaan. Door de liefdevolle verzorging van Leonie is hij tot het laatste moment thuis kunnen blijven, in zijn vertrouwde omgeving, waar zij samen 54 jaar lief en leed hebben gedeeld.

Wij willen iedereen bedanken die Jo tijdens zijn ziekteperiode heeft bezocht en gesteund.