



In liefdevolle herinnering aan

## Miny Knops-Straat

\* Epen, 12 januari 1937 † Heerlen, 8 december 2018

**echtgenote van Toon Knops**

Wij namen afscheid van Miny op donderdag 13 december 2018 in de parochiekerk van de H. Paulus Bkering te Epen. Waarna wij haar hebben bijgezet in het familiegraf aldaar.

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van Miny.

Familie Knops & Familie Straat

De gesweekendienst zal worden gehouden op zondag 13 januari 2019 om 10.45 uur in de parochiekerk H. Paulus Bkering te Epen.

Miny

Je was een mooi mens. Warm en gasturig, verzorgend en attent. Iedereen moest het goed hebben, dan had jij het ook goed. Je zorgde je hele leven voor anderen. Dat maakte jouw leven rijk. Je koesterde je gezin, Toon en Daniëlle. Met je zussen Lies en Mia vormde je een éénheid en je was zorgzaam voor je broer Jean en zijn gezin.

Met veel gedrevenheid runde je samen met je ouders en zussen de winkel en het hotel. Hartelijkheid typeerde jouw karakter. Toon werd je grote liefde en deze is tot de laatste dag onbeschrijflijk volkomen geweest. Jullie dochter Daniëlle was een groot geschenk en je trots!

Je stond altijd klaar voor alle gasten in het hotel en klanten van Toon's kapsalon. Jouw glimlach, welgemeende interesse en een kopje koffie waren onmisbaar. Sporten deed je met veel plezier en samen met Toon was je graag betrokken bij het dorpsleven.

Het verlies van Jean en Lies en het dragen van je eigen ziekte hadden veel impact. Je koos ervoor dit lot te dragen binnen de geborgenheid van je gezin en familie. Je wilde niemand tot last zijn. De rollen werden omgedraaid en nu zorgden Toon en Daniëlle voor jou. Met alle liefde die jij hun had voorgedaan.

Je was de spil in ons midden. Met liefde en warmte omarmde je ons elke dag. Nu ben je het lichtje in ons hart dat nooit zal doven.

Adieë sjat, Adieje mama, rust zacht.

