

In liefdevolle herinnering aan

Paula Brauers-Belleflamme

* 10 augustus 1930 † 5 maart 2018

weduwe van

Funs Brauers

†

Wij danken u van harte voor uw steun en medeleven.

De zeswekdienst zal gehouden worden op zondag 8 april om 10.45 uur in de parochiekerk van de H. Paulus Bekering in Epen.

Mooie herinneringen aan:

- een zelfbewuste vrouw
- de vele fijne jaren samen met Funs
- haar jeugd op de Spelthof
- de gezelligheid met koffie en vlaai of liefst lekkere taart
- het wekelijks zwemmen in Aken
- de vakanties samen met Funs en wandelingen in de Zwitserse bergen
- trouw elke week winkelen in Heerlen
- de Zonnebloem en mooie bloemen in huis
- het toch zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, ook na het ernstig auto-ongeluk in juni 2015
- de optimist, "volgende week ga ik weer winkelen"
- het fijn wonen aan de Krekelstraat in Epen in het natuurrijke Heuvelland
- de liefdevolle verzorging door de medewerkers van Envida en de Thuiszorg
- het "Geen zorgen maken voor morgen."
- het zelf de touwtjes in handen houden tot de laatste dag.

Mooie herinneringen en dankbaarheid voor 87 fijne jaren.

